



LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND

Nieuwsbrief 41, oktober 2017
(geschreven door Marleen Kramer)

Miniproject schoolspullen Kabwe

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat de Oecumenische Liturgiegroep in Eersel een speciale actie had georganiseerd om geld in te zamelen voor meubilair en schoolspullen voor schooltjes in Kabwe. Voor het geld zijn 25 schoolbankjes gekocht. Verder drie radio's die op zonne-energie werken, tekstboeken met plaatjes en simpele woorden in het Engels en Bemba en voor de school voor de moeilijk lerende kinderen ook krijtjes, speelgoed en bouwspellen.



Een klein bedrag werd gereserveerd voor een fonds voor 6 moeders van kinderen met ernstige handicaps. Zij kunnen hiermee kleine inkomens genererende activiteiten opzetten.



Kinderen in Chinsali

In Chinsali zijn onlangs vier kinderen teruggeplaatst bij hun familie. Dat zijn Harriet, Delux, Nkweto en Laston. Harriet van 4 jaar woonde bijna vier jaar in het transit home, nadat haar moeder vlak na haar geboorte overleed. Haar grootmoeder had haar naar het transit home gebracht, omdat ze niet voor zo'n kleine baby kon zorgen. Nu Harriet wat ouder en zelfstandiger is, wilde haar oma haar weer graag in huis nemen. Cecy, de coördinator van het transit home, is na een paar weken bij Harriet en haar oma op bezoek gegaan. Ze vond Harriet in goede gezondheid en blij bij haar oma.



Soms komen kinderen ondervoed aan in het transit home. Het is dan belangrijk dat ze goede babymelk krijgen, ondanks dat het duur is.



Henry en Kafula zijn daar goede voorbeelden van. Hiernaast twee foto's van Henry. Links hoe hij aankwam in het huis en rechts hoe hij er nu uit ziet.

Steun aan Ndola afgebouwd

Zoals we eerder al gemeld hebben, waren we bezig de financiële steun aan het Childcare and Adoption Society Transit Home in Ndola af te bouwen over een periode van drie jaar. Afgelopen juni hebben we de laatste donatie overgemaakt. Onlangs liet Boston, de penningmeester van dit transit home weten, dat er nog 10 kinderen in het huis wonen, dat het goed met ze gaat en dat het er naar uit ziet dat ze binnenkort financiële steun van een organisatie uit Australië krijgen. Wij gaan door met het financieren van het transit home in Chinsali, de school voor straatkinderen in Isoka en de projecten van Amalia in Kabwe.



Donateurs

Wij hebben de afgelopen tijd weer veel kleine en grotere donaties binnengekregen. Bijzonder was een donatie van ruim 1200 euro bijeengebracht op een feest. Alle donateurs hartelijk dank.

Stichting 'LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND'

Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen
hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl
IBAN: NL25 RABO 0397 0726 94



Ook Kafula is van de melk sterk geworden. Links hoe hij in het transit home kwam; rechts hoe hij er nu uit ziet.

In Chinsali worden nu 14 kinderen opgevangen. Dit zijn Kafula, Silvia, Maggie, Pascalina, Perpetua, Hellen, Phalesy, Promise, Henry, Gregory, Josephat, de tweeling Moses en Elias en de net aangekomen Telesa.

Hellen en Kafula krijgen nog steeds fysiotherapie in het ziekenhuis. Ze gaan goed vooruit.

Hellen van 2,5 jaar begint nu te kruipen en kan zelf gaan staan. Kafula, die 1 jaar en drie maanden is, kan nu zelf zitten. Op de website laat hij dat in een klein filmpje zelf zien.



Phalesy en Josephat gaan naar de kleuterschool. De schooluniformen die ze nodig hebben zijn gekocht door een buschauffeur die hen ook elke dag naar en van school brengt.

