



stichting

**Lang leve het
Zambiaanse kind**

Nieuwsbrief 61, april 2024

20 JAAR STICHTING LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND

Het mooiste wat ons is overkomen!

De oprichting van de stichting Lang Leve het Zambiaanse kind behoort zeker tot één van de mooiste gebeurtenissen in mijn leven. Samen met mijn vrouw, Marleen Kramer, hebben wij 20 jaar geleden deze stichting opgericht. Al snel sloten onze grote vrienden uit onze studententijd zich aan met een functie in het bestuur.

Na vele jaren in Zambia te hebben gewoond en van daaruit ook twee van onze superkinderen te hebben geadopteerd, zagen wij, tijdens een 'sentimental journey' naar Zambia, dat het weeshuis, waar onze kinderen vandaan kwamen, in grote financiële nood verkeerde. Auw, dat deed pijn! Een akelig onmachtig gevoel overviel ons. "Maar waren wij echt wel zo onmachtig?", vroegen wij ons af in het vliegtuig op de weg terug. "Waarom gaan wij zelf niet het geld proberen op te halen in Nederland?". En zogezegd, zo gedaan. De stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind werd een feit. Dus nu alweer 20 jaar geleden.

En wat is er sindsdien toch veel gebeurd. Al snel werden wij ANBI-genoteerd. Dat is toch een belangrijk keurmerk voor een Goede Doelen stichting. Maar belangrijker zijn de vele donaties geweest, die wij als stichting naar projecten en initiatieven hebben kunnen doen en waar zoveel kinderen in Zambia van hebben geprofiteerd. Op onze website www.hetzambiaansekind.nl zijn alle nieuwsbrieven terug te lezen en valt er veel te lezen over de vele projecten, die vanuit de stichting zijn gefinancierd. Wij zijn één van de weinigen stichtingen die zich voornamelijk richt op de financiering van de 'operationele kosten'. En dat doen vreemd genoeg maar weinig andere stichtingen. Bijvoorbeeld wel een auto financieren, maar niet betalen voor de benzine en het onderhoud. Dan heb je er gewoon uiteindelijk niets aan. En dat geldt ook voor de bouw van weeshuizen. Wel het gebouw maar niet de kosten voor eten, drinken, medicijnen, etc. Wat heb je dan aan het gebouw? Niet veel dus!

Maar ook de vele (maandelijkse) donaties hebben de afgelopen 20 jaar zóó leuk gemaakt. Zoveel leuke 'fundraisingsacties' zijn er opgezet. Aan creativiteit geen gebrek bij onze donateurs.

En dat alles maakt dat wij al 20 jaar voor diverse kinderen in Zambia HET VERSCHIL maken! Weten te financieren. En nagenoeg geen overheadkosten!

Een verrijking van het leven en dat al 20 jaar!

Hans Konig

JAARVERSLAG ISOKA



Begin januari kregen we weer een jaarverslag uit Isoka.

In januari 2023 begonnen 77 leerlingen (37 meisjes en 40 jongens) het schooljaar. Van deze 77 kinderen deden 20 kinderen voor het eerste jaar mee. De rest bezocht de school al één jaar of langer. Deze 20 nieuwe leerlingen konden instromen, omdat 20 andere kinderen doorstroomden naar het reguliere onderwijs.

Het schooljaar begon voorspoedig. Helaas was er tijdens het tweede semester een uitbraak van schurft. De meeste kinderen die het hadden opgelopen, werden behandeld door de kliniek die vlakbij op het terrein van de parochie staat. Een aantal kinderen werd naar huis gestuurd, totdat ze wat beter waren. Gelukkig, was de uitbraak na 2 weken weer onder controle en konden de lessen zoals gewoonlijk voortgang vinden.

De ouders of verzorgers worden zo goed mogelijk bij de scholing van de kinderen betrokken. In elk semester worden alle verzorgers/ouders voor een bijeenkomst op de school uitgenodigd. Er wordt dan verteld hoe het er op de school aan toe gaat, waarom het zo belangrijk is dat kinderen een opleiding krijgen en de ouders worden aangemoedigd zorg te dragen dat de kinderen zo weinig mogelijk school verzuimen.



Ook brengen de leraren elk semester een huisbezoek aan de ouders of verzorgers van de kinderen. Dit ook met als doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten, maar ook om zelf te kunnen zien in welke omstandigheden de leerlingen wonen. Veel van de leerlingen hebben één of helemaal geen ouders. Ze worden door hun grootouders opgevoed of door alleen hun moeder. In een enkel geval komt een leerling uit een gezin waarin de alleenstaande vader de kinderen opvoedt. In de meeste gevallen wonen de gezinnen in hutten met daken van gras en zijn de sanitaire voorzieningen heel slecht. Het enige inkomen dat deze gezinnen hebben, komt vaak van houtskool maken en verkopen, verzamelen en verkopen van brandhout, het hakken van stenen voor de bouw, verzamelen van zand voor de bouw en andere kleine klusjes.

In elk semester worden de kinderen getoetst op hun voortgang. Aan het eind van het derde semester vinden de toetsen plaats om de kinderen te selecteren die naar het reguliere onderwijs kunnen gaan. Dat waren er dit jaar weer 22 (8 meisjes en 14 jongens).



In 2023 ondersteunde het project naast de kinderen in de projectschool zelf, nog 57 kinderen in het reguliere basisonderwijs en 12 kinderen in middelbaar onderwijs. Van de kinderen op de middelbare school werden 6 jongens ondersteunt met geld voor de kostschool. Verder werden alle kinderen in het reguliere onderwijs geholpen met schooluniformen, schoenen, schoolboeken en een tas. Zowel op de basisschool als de middelbare school hoeven kinderen geen schoolgeld te betalen.

Een mooi resultaat is dat één van de voormalige leerlingen van de school, Suwilanji, zijn middelbare school heeft afgerond en nu een cursus doet op de vakschool in Isoka tot metselaar. Hij heeft een beurs gekregen van het overheidsfonds voor regionale ontwikkeling. Hij had naast de beurs nog wel wat extra schoolspullen nodig. Ons project heeft hem met wat schriften en beddengoed kunnen helpen. Hij zal in 2024 afstuderen.

DRIE ALBINO-MEISJES NAAR SCHOOL



Amalia kwam met de vraag of we ook konden helpen om een derde albino meisje naar school te laten gaan. Dat konden we gelukkig met jullie bijdragen. Dus nu kan Stella samen met Sharon en Mercy naar de school in Mporokoso. De school opende dit jaar later dan gewoonlijk, omdat er op verschillende plaatsen in Zambia een uitbraak van cholera was. Alle scholen gingen daardoor later open. Op 10 februari mochten de kinderen alsnog naar school.

stichting

Lang leve het Zambiaanse kind

Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen

telefoon: 0317 41 26 26

e-mail: hetzambiaansekind@planet.nl

internet: www.hetzambiaansekind.nl

rekeningnummer:

NL25 RABO 0397 0726 94

t.n.v. Lang leve het Zambiaanse kind